

Ολοταχώς... Εμπρός ή όπισθεν;

ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗ *



Ενώπιον κρίσιμων διλημάτων και διακυβευμάτων βρίσκεται η χώρα μας για μια ακόμη φορά στην πλούσια ιστορία της. Μετά από σκληρές μάχες και αιματηρές θυσίες των πολιτών, η Ελλάδα κατάφερε στις 21 Αυγούστου 2018 να βγει στο ξέφωτο και να αφήσει πίσω της τη μεγαλύτερη ύφεση, που είχε γνωρίσει κράτος εν καιρώ ειρήνης. Το κατάφερε με την κοινωνία όρθια, με τους αδύναμους συμπολίτες μας να μη συνωσιζονται πλέον στα συσσίτια και τις κρατικές δομές πρόνοιας να παραμένουν ενεργές και λειτουργικές.

Η ιστορία είναι γνωστή πλέον σε όλους. Η χώρα καθυστέρησε γιατί εγκλωβίστηκε σε ένα φαύλο κύκλο φοροεπιβαρύνσεων προς τους μη έχοντες και συνδιαλλαγών με τους έχοντες μεταξύ των ετών 2010 και 2014. Αποτέλεσμα ήταν να επιταθεί επί τα χείρω η δημοσιονομική κατάσταση, η ανεργία να εκτοξευθεί στο 28%, εκατομμύρια συμπολίτες μας να βρίσκονται εκτός υγειονομικής κάλυψης και η διεθνής εικόνα της χώρας να εκτραχύνεται με γεωμετρική πρόοδο.

Τι ακολούθησε μετά το 2015 και την ανάληψη της διακυβέρνησης από το ΣΥ.ΡΙΖ.Α.; Τα δημόσια οικονομικά βελτιώθηκαν με εντυπωσιακούς ρυθμούς με το αποθεματικό στα κρατικά ταμεία να ξεπερνά τα 30 δις ευρώ, η ανεργία μειώθηκε κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες φθάνοντας το 18%, οι επενδύσεις σημειώνουν ρεκόρ εικοσαετίας, οι εξαγωγές έχουν ξεπεράσει ετησίως το φράγμα των 30 δις ευρώ και οι ρυθμοί ανάπτυξης έχουν σταθεροποιηθεί στο θετικό πρόσημο. Όλα αυτά συμβαίνουν με 2,5 εκατ. ανασφάλιστους συμπολίτες μας να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στη δημόσια υγεία, χιλιάδες νέα στελέχη να προσλαμβάνονται στην παιδεία και στην υγεία ώστε να σταματήσουν να υπολειτουργούν οι συγκεκριμένες δομές και τα πρώτα «κύματα» μειώσεων φόρων να αποτελούν γεγονός για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια.

Συνεπώς, το δίλημμα είναι προφανές. Ή θα προχωρήσουμε με πιο γρήγορα και αποφασιστικά βήματα προς την προοδευτική κατεύθυνση της δίκαιης ανάπτυξης για όλους ή θα επιλέξουμε μια πορεία «όπισθεν ολοταχώς». Εξάλλου, η Νέα Δημοκρατία έχει δώσει τα «διαπιστευτήριά» της, ενώ δεν κρύβει σε κάθε ευκαιρία ότι η ατζέντα της παραμένει ίδια, απaráλλακτη και ενδεχομένως σκληρότερη, με έναν Πρόεδρο ψυχή τε και σώματι νεοφιλελεύθερο και διακηρυγμένα εναντίον των εργασιακών δικαιωμάτων και κάθε μορφής «διχτούς» κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.

Τι να πρωτοθυμηθούμε; Τις εξαγγελίες για 7ήμερη εργασία; Τις «υποσχέσεις» διάλυσης κάθε μηχανισμού ελέγχου και πάταξης της φοροδιαφυγής; Τις απόψεις ότι το δωρο είναι παρωχημένο; Τις θέσεις περί επιδομάτων, που πρέπει να καταργηθούν, ενώ στήριξαν τα αδύναμα στρώματα όλα τα προηγούμενα χρόνια; Την προαναγγελία απολύσεων στο «υπερτροφικό» και «δυσκίνητο» δημόσιο τομέα; Αυτό είναι το πρόγραμμά τους και το έχουν κατά καιρούς αποκαλύψει, όσο και αν προσπαθούν εσχάτως να το αποκρύψουν αποφεύγοντας το δημόσιο διάλογο.

Με τους λίγους, διαπλεκόμενους και αρεστούς ή με ολόκληρη την ελληνική κοινωνία; Με την ρητορική μίσους και μισαλλοδοξίας ή με την ανοιχτή και δημιουργική Ελλάδα; Με τη λογική της περιχαράκωσης και της συνδιαλλαγής με τους ολιγάρχες ή με τη δημοκρατία και τη λογοδοσία στην κοινωνία; Για όλα αυτά εκείνοι αρνούνται να πάρουν θέση, αλλά θα το πράξουν οι πολίτες στις 7 Ιουλίου.

Στο ποδόσφαιρο λένε πως όταν μια μικρομεσαία ομάδα κάνει την έκπληξη νικώντας έναν υπέρτερο αντίπαλο, θα πρέπει μετά να κερδίσει και τους ασθενέστερους αντιπάλους για να απολαύσει τα οφέλη της πρώτης νίκης. Έτσι και η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια επιστροφής στο παλιό. Αν δεν πορευτεί την επόμενη

ημέρα των εκλογών συντεταγμένα προς την κατεύθυνση της προόδου και της ευημερίας, ουσιαστικά θα έχει χάσει όσα με κόπο οι πολίτες της κέρδισαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Θα έχει απωλέσει κεκτημένα αγώνων και θυσιών, θα έχει χάσει μία ακόμη ιστορική ευκαιρία να ξεφύγει από τη μοίρα της «βαλκανικής επαρχίας του νότου».

Η ψήφος στο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης στις δυνατότητές μας, ψήφο ελπίδας και λαϊκής κυριαρχίας, ψήφο υπέρ μιας Ελλάδας που αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο, ψήφο για τη χώρα που ονειρευτήκαμε και αγωνιζόμαστε.

** Υποψήφιου Βουλευτή Φθιώτιδας ΣΥ.ΡΙΖ.Α*