

## Κοινωνική πολιτική, δημόσια διοίκηση και πολίτες: Κανόνες - Αρχές - Αξίες

ΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ\*



Ο τρόπος λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και κατ επέκταση του ίδιου του κράτους μπορεί να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα μιας χώρας να παράγει πλούτο, να είναι ανταγωνιστική, ούτως ώστε να είναι σε δέση να εκπληρώσει την κοινωνική της αποστολή: την ίση πρόσβαση όλων στην παιδεία, την υγεία, την πρόνοια, την εργασία, την πληροφόρηση, το περιβάλλον, το δικαίωμα σε μια ζωή με αξιοπρεπεία και σεβασμό. Η αναπτυξιακή πορεία ενός κράτους εξαρτάται από την κατοχύρωση και τη συνεχή καλλιέργεια ενός κράτους δίκαιου, όπου ο πολίτης δια νιώθει σιγουριά και ασφάλεια, με αποτέλεσμα οι παραγωγικές δυνάμεις του τόπου να μπορούν να απελευθερώνονται και να δραστηριοποιούνται δημιουργικά ως προς την υγιή επιχειρηματικότητα, την εμπνευσμένη καλλιτεχνική δημιουργία, την βαθύτερη πνευματική και επιστημονική αναζήτηση και, κατά συνέπεια, την παραγωγή πλούτου, με την ευρύτερη έννοια του όρου.

Ειδικά σε εποχές κρίσης, το κοινωνικό κράτος είναι απαραίτητο συστατικό για την τροχοδρόμηση της ανάκαμψης, ούτως ώστε να «αιμοδοτηθεί» η οικονομία και η αγορά. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την τόνωση της αγοραστικής δύναμης των χαμηλών, αλλά και των μεσαίων εισοδηματικών τάξεων μέσω κοινωνικού μισθού και χρηματικών μεταβιβάσεων. Στην ίδια κατεύθυνση, μπορούν να αναληφθούν αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Πιο συγκεκριμένα, όσα κράτη έγκαιρα και χωρίς προκαταλήψεις εστίασαν τις δράσεις τους στις δημόσιες επενδύσεις, σήμερα βρίσκονται στο πρώτο στάδιο της ανάκαμψης. Στη χώρα μας, δια μπορούσαμε να επενδύσουμε με αναπτυξιακή προοπτική σε τομείς όπως το περιβάλλον, η ενέργεια, η ποιοτική παροχή υπηρεσιών τουρισμού, ο πολιτισμός, η παραγωγή και μεταποίηση ποιοτικών αγροτικών προϊόντων, σύμφωνα με τις νέες διεθνείς προδιαγραφές.

Η αποχωρούσα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παρέδωσε την οικονομία σε κακή κατάσταση και με σχεδόν ανύπαρκτη αναπτυξιακή προοπτική. Το δημόσιο χρέος και τα ελλείμματα που συνεχώς διογκώνονται, η φοροδιαφυγή, η παραικονομία και η φτώχεια σε διαστάσεις πρωτόγνωρες για τη χώρα μας δεν οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στη συνεπή εφαρμογή μιας πολιτικής με νεοφιλελεύθερο προσανατολισμό. Η σημερινή αρνητική εικόνα όλων των δεικτών της οικονομίας είναι αποτέλεσμα της πλήρους απαξίωσης των κρατικών λειτουργιών που έλαβε χώρα κατά τα τελευταία 5,5 χρόνια, ιδιαίτερα μέσα από την αλόγιστη διόγκωση του δημοσίου τομέα για την εξυπηρέτηση γαλάζιων ημετέρων. Η δημιουργία εκατοντάδων νέων «επιτροπών», οι υπέρμετρες αμοιβές κομματικών συμβουλών, και η περιρρέουσα αίσθηση διαφθοράς είχαν ως συνέπεια την αδρανοποίηση των διοικητικών υπηρεσιών, ακόμα και σε υπηρεσίες ζωτικής σημασίας (π.χ. υγεία, παιδεία, πολιτική προστασία). Τα χρόνια προβλήματα της ελληνικής διοίκησης ως προς τη γραφειοκρατία και την αναποτελεσματικότητα, διογκώθηκαν σε τέτοιο βαθμό, με αποτέλεσμα να φαντάζει δυσχερής ο χειρισμός καθημερινών προβληματικών καταστάσεων, πολλώ δε μάλλον ο σχεδιασμός της εξόδου της ελληνικής οικονομίας από την κρίση.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι η σχέση κράτους και οικονομίας μπορεί να λειτουργήσει ωφέλιμα προς μια αναπτυξιακή κατεύθυνση. Όμως για να μπορέσει το κράτος να οδηγηθεί στην κατεύθυνση αυτήν, πρέπει κατ αρχήν να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του πολίτη στο πολιτικό σύστημα και τη δημόσια διοίκηση. Το κράτος πρέπει να ανακτήσει ισχύ, κύρος και αξιοπιστία προκειμένου να υπηρετήσει τον ρόλο του στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και στην έξodo από την οικονομική κρίση. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ ως προς τα μέτρα εξυγίανσης αποτελεί διεξόδιο επιβίωσης για την οικονομία της χώρας, ενώ παράλληλα αποκαθιστά το κράτος στην ηδική κλίμακα αξιών του πολίτη, με την δέσποιση κανόνων που εγγυώνται διαφάνεια στις δημόσιες προμήδειες, διαβούλευση πριν τη λήψη των δημοσίων αποφάσεων και λογοδοσία όσων αποφασίζουν για ζητήματα που επηρεάζουν το δημόσιο συμφέρον. Ένα ισχυρό κράτος με τις δημοκρατικές του λειτουργίες σε εγρήγορση μπορεί να υπηρετήσει αποτελεσματικά τον αναπτυξιακό του ρόλο. Άπαιτείται μια ουσιαστική αποκατάσταση του τρό-

που διακυβερνησης και λειτουργίας μιας σύγχρονης, κοινωνίας που ευημερεί. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να διασφαλιστεί η έξοδος από την οικονομική κρίση, χωρίς να διαρραγεί η κοινωνική συνοχή.

Σε συνδήκες παγκόσμιας κρίσης, η σχέση κράτους-ανάπτυξης μπορεί και οφείλει να λειτουργεί συμπληρωματικά με τη μεσολάβηση κανόνων, αρχών, αξιών που σέβονται το δημόσιο πλούτο και δίνουν ευκαιρίες στον πολίτη. Η διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ μπορεί να αποτελέσει εγγύηση για αυτήν την προοπτική, για όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από την πολιτική τους τοποθέτηση.

**\* Υπ. Βουλευτή ΠΑΣΟΚ στην Περιφέρεια Αττικής  
Πολιτική Εκπρόσωπου ΠΑΣΟΚ  
για την Απασχόληση και την Κοινωνική Προστασία**