

Μια αύξηση των φόρων δα είχε αρνητικές συνέπειες για την οικονομία

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ*



Βρισκόμαστε στο μέσον μιας πρωτοφανούς παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Οι περισσότερες χώρες του κόσμου βρίσκονται αντιμέτωπες με συρρίκνωση των οικονομιών τους, εκτίναξη της ανεργίας, διεύρυνση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και του δημοσίου χρέους, οδυμένα προβλήματα στα συνταξιοδοτικά τους συστήματα, αλλά και με τα έντονα κοινωνικά προβλήματα που οι παραπάνω προκλήσεις συνεπάγονται. Πολλές αμερικανικές Πολιτείες αδυνατούν να πληρώσουν τους υπαλλήλους τους και τους δίνουν αναγκαστική άδεια ή καταργούν υπηρεσίες και δημόσια αγαθά. Ορισμένες χώρες της Ευρώπης προχωρησαν σε μείωση μισθών στο δημόσιο τομέα. Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας.

Οι συνέπειες της κρίσης δεν δα μπορούσαν να μην είναι εμφανείς και στον τόπο μας. Ωστόσο, αν μελετήσουμε προσεκτικά τα μεγέθη δα δει κανείς ότι η ύφεση στην Ελλάδα είναι μέχρι στιγμής τουλάχιστον- πιο ήπια από ότι είναι σε πολλές άλλες χώρες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η οικονομία μας είχε βιώσει μια περίοδο οικονομικής σταδεροποίησης και μεταρρυθμίσεων (2004-2008), κατά την οποία και μεταξύ άλλων:

1. Περιορίσθηκε σημαντικά το δημοσιονομικό έλλειμμα,
2. Αποκλιμακώθηκε το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ,
3. Επιτεύχθηκαν υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης με την τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων μέσα από ένα πλέγμα κινήτρων που δέσποισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας (επενδυτικός νόμος, μείωση φορολογίας, πρώθηση εξαγωγών, απλούστευση διαδικασιών),
4. Μειώθηκε σημαντικά η ανεργία,
5. Εγκαινιάσθηκαν μεταρρυθμίσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την απασχόληση (π.χ. Συμπράξεις Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα),
6. Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση συμπολιτών μας με χαμηλά εισοδήματα (άνεργοι, χαμηλοσυνταξιούχοι),
7. Μειώθηκε η φορολογία.

Η διεθνής οικονομική κρίση όμως μας υποχρεώνει να αναδεωρήσουμε τις προτεραιότητές μας και να κινηθούμε ταχύτερα. Αντιμετωπίσαμε με αποτελεσματικότητα τις πρώτες συνέπειες της κρίσης. Πρώτοι στην Ευρώπη εγγυηθήκαμε τις καταδέσεις όλων των Ελλήνων και διασφαλίσαμε τη ρευστότητα της οικονομίας. Όμως τα νέα προβλήματα ζητούν πρόσθιτες απαντήσεις. Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να συνεχισθούν και να ενταθούν. Χρειάζεται να διασφαλίσουμε λιγότερο κράτος στην οικονομία και περισσότερη οικονομία στο κράτος. Οφείλουμε να προχωρήσουμε πιο αποφασιστικά στην προσπάθεια για ένα κράτος που κάνει σωστά τη δουλειά του, πιο αποτελεσματικό για τον πολίτη, πιο κοντά στον άνθρωπο.

Το ΠΑΣΟΚ δεν διαδέτει σχέδιο εξόδου από την κρίση. Συνεχίζει να δίνει υποσχέσεις αόριστες, γενικόλογες και ανεδαφικές. Είναι λοιπόν σαφές ότι επιλέγει σε μια δύσκολη περίοδο για την χώρα να πει συνειδητά ψέματα στους πολίτες. Η αλήθεια είναι ότι το ΠΑΣΟΚ σχεδιάζει μια άνευ προηγουμένου φορολογική επιδρομή που δα γονατίσει τη μεσαία τάξη που είναι ο στυλοβάτης της κοινωνίας μας. Μια φορολογική επιδρομή που δα επηρεάσει το βιοτικό μας επίπεδο, δα επιτείνει την ύφεση και δα οδηγήσει σε έκρηξη της ανεργίας.

Αντίθετα εμείς μειώσαμε σημαντικά τη φορολογία για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Καταργήσαμε τον φόρο κληρονομίας και γονικών παροχών. Το αφορολόγητο όριο αυξήθηκε από τις 10.000 ευρώ στις 12.000 ευρώ, ενώ οι φορολογικοί συντελεστές από το 35-40% μειώθηκαν στο 25% για τα μεσαία εισοδήματα και τις

επιχειρήσεις. Σήμερα βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριάντα χρόνων, ενώ έχουν νομοθετηθεί και περαιτέρω μειώσεις στο 20% ως το 2014.

Στις 4 Οκτωβρίου οι πολίτες καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε μια συνταγή που έχει αποτύχει φορτώνοντας με χρέη και βάρη την οικονομία και τους πολίτες από το 1981 ως το 2003, και μια πολιτική υπευθυνότητας και συνέπειας που από το 2004 κατάφερε να σταθεροποιήσει την οικονομία και να ενισχύσει σημαντικά τις αντοχές της απέναντι στη διεθνή οικονομική κρίση

*** υποψ. ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ
της Νέας Δημοκρατίας**