

Μόνη απάντηση στην κρίση η υπευθυνότητα

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ*



«Σε λίγες ημέρες οι Έλληνες πολίτες θα επιλέξουν την επόμενη κυβέρνηση που θα κληθεί να βγάλει την Ελλάδα από την δίνη της οικονομικής κρίσης. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα βιώνει τις επιπτώσεις αυτής της κρίσης με τις μικρότερες δυνατές απώλειες σε σχέση πάντα με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές.»

Η εξέλιξη αυτή είναι απόρροια της πολιτικής που ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια, των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης που διατηρήθηκαν μετά το 2004 (σε πείσμα των καταστροφικών προβλέψεων της αντιπολίτευσης) των μεταρρυθμίσεων και ιδιωτικοποιήσεων που δίνουν σημαντικές ανάσες στην ελληνική οικονομία, και του συγκροτήμένου και υπεύθυνου σχεδίου που παρουσιάσαμε αμέσως μετά την εμφάνιση της.

Μεταξύ των σημαντικότερων μέτρων ήταν η ενίσχυση της ρευστότητας στο τραπέζικό σύστημα, τα προγράμματα του ΤΕΜΠΜΕ για τη διευκόλυνση της δανειοδότησης των ΜμΕ, οι δράσεις του ΕΣΠΑ, ύψους 1,3 δισ. ευρώ, τα μέτρα για την ενίσχυση των ΜμΕ και των ελεύθερων επαγγελματιών, οι παρεμβάσεις για τις τουριστικές και τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, η αποσύνδεση της δήλωσης του ΦΠΑ από την πληρωμή του αντίστοιχου ποσού κ.ά.

Η απόφαση του Πρωθυπουργού για την ανανέωση της λαϊκής εντολής απαγορεύθηκε ξεκάθαρα από το εθνικό συμφέρον. Με δεδομένη την πρόδεση του ΠΑΣΟΚ να διακόψει τη δητεία της παρούσας Βουλής ενάντια στη λαϊκή δέληση και εντολή και αφού εξαντλήσαμε κάθε περιθώριο συναίνεσης θα ήταν καταστροφικό να αφήναμε την χώρα έρμαιο σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο.

Έχοντας τους τελευταίους μήνες την ευδύνη της οικονομικής διπλωματίας στο Υπουργείο Εξωτερικών επεσήμαινα σε όλους τους τόνους ότι η κρίση γεννά ευκαιρίες. Τώρα λοιπόν η Ελλάδα πρέπει να φύγει μπροστά. Για να γίνει όμως αυτό πρέπει να ληφθούν οι αναγκαίες αποφάσεις.

Το δίλημμα των επερχόμενων εκλογών είναι ξεκάθαρο: συνεχίζουμε την προσπάθεια για περισσότερη ανάπτυξη μεγαλύτερη εξωστρέφεια και κοινωνική συνοχή ή οπισθοχωρούμε στις αυταπάτες και στον λαϊκισμό της αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ, που τίποτα δεν έμαθε και σε τίποτα δεν άλλαξε.

Τώρα η αντιπολίτευση υπόσχεται τα πάντα στους πάντες. Μιλάει για τεράστια προβλήματα την ίδια ώρα που μοιράζει ανώδυνες και ευχάριστες λύσεις. Φάσκει και αντιφάσκει σχετικά με τα φορολογικά μέτρα που θα λάβει αποδεικνύοντας ότι δεν έχει σχέδιο και ότι το μόνο που την απασχολεί είναι η κατάληψη της εξουσίας. Τη στιγμή που οι συνδήκες επιβάλλουν το δραστικό περιορισμό των δαπανών του δημοσίου, το Π.Α.Σ.Ο.Κ. υπόσχεται με το πρόγραμμά του πρόσθετες δαπάνες 11 δισ. ευρώ και σχεδιάζει την εκ νέου κρατικοποίηση του Ο.Τ.Ε., της Ολυμπιακής και του Εμπορευματικού Σταδιουμού του Πειραιά. Απειλεί ταυτόχρονα να τινάξει στον αέρα όλο το πρόγραμμα κατασκευής των εθνικών δρόμων, με το πρόσχημα ότι δέλει να τους επανασχεδιάσει.

Στην κρίσιμη αυτή συγκυρία η Νέα Δημοκρατία είναι η δύναμη ασφάλειας, σταδερότητας και υπευθυνότητας. Χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε το πλαίσιο δράσης της κυβέρνησης της Ν.Δ. για τη ραγδαία μείωση των κρατικών δαπανών, τον «πόλεμο» κατά της φοροδιαφυγής και την προώθηση με ακόμα μεγαλύτερη ένταση των απαιτούμενων διαρθρωτικών αλλαγών.

Παραδεχθήκαμε τις αδυναμίες μας γιατί δέλουμε να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον Ελληνικό λαό. Αυτές οι αδυναμίες δεν πρέπει όμως να αδικήσουν και το έργο που έχει γίνει τα τελευταία δύο χρόνια. Παρά τις λυσσαλέες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης προωθήσαμε γενναίες αποκρατικοποίησεις, προχωρήσαμε μεγάλα έργα υποδομής (Εγνατία - Μετρό - Μαλιακός κ.ά.) και καθιστούμε την Ελλάδα διεθνή ενεργειακό κόμβο.

Η πολιτική αντιπαράθεση δεν μπορεί να γίνεται με όρους σουπερμάρκετ: ποιος δηλαδή μας δίνει 30 € την ημέρα και ποιος μας δίνει λίγα παραπάνω. Έτσι δεν λύνεται το πρόβλημα. Πρέπει να συνεχίζουμε να στηρίζουμε αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη, να εστιάζουμε σε αυτούς που μαστίζονται πιο έντονα από την κρίση.

Αυτές, τις πιο αδύναμες κοινωνικές δυνάμεις, στήριξε η Ν.Δ. με την οικονομική πολιτική που ακολούθησε τα τελευταία χρόνια. Πρόσφατα 1.800.000 άνδρωποι πήραν επίδομα θέρμανσης, χιλιάδες συνάνθρωποι μας πήραν έκτακτο επίδομα αλληλεγγύης από 300 έως 500 €, οι άνεργοι πήραν διπλό δώρο Χριστουγέννων κ.ο.κ.

Οι πολίτες έχουν και κρίση και γνώση. Ο μόνος δρόμος που μπορεί να οδηγήσει με ασφάλεια στην επόμενη μέρα, είναι ο δύσκολος δρόμος των αποφάσεων και των μεταρρυθμίσεων. Και για να βαδίσουμε σ' αυτό το δρόμο, πρέπει να κρίνουμε και να συγκρίνουμε. Θα επιβραβεύσουμε την ακατάσχετη υποσχεσιολογία ή θα στηρίζουμε τη Νέα Δημοκρατία για τη ανατροπή όλων εκείνων των δεδομένων που κρατούν αιχμάλωτη τη δημιουργικότητα του Έλληνα και της κοινωνίας μας».

***Υφυπουργός Εξωτερικών,
Υποψήφιος Βουλευτής Β' Αθηνών**