

Οικονομικός Εθνικισμός, ώστε να μην υπάρξει νέο 1950...

ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ*



Λίγες ώρες μόλις, πριν ο ελληνικός λαός αποφασίσει, ποιοι θα τον οδηγήσουν στην επόμενη μέρα, θεωρώ ότι επιβάλλεται να κατατεθούν σοβαρές, εμπειριστατωμένες και καινοτόμες προτάσεις προκειμένου η χώρα να «ξεκολλήσει» από τη «κινούμενη άμμο» στην οποία έχει «βυθιστεί» τη τελευταία διετία λόγω της καταστροφικής πολιτικής των Μνημονίων, που μας «έσυρε» η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου. Βάσει της συγκεκριμένης λογικής, λοιπόν, θα ήθελα να προχωρήσω στη κατάθεση ενός «πακέτου» προτάσεων που περικλείεται σε δύο λέξεις: Οικονομικός Εθνικισμός.

Ως Οικονομικός Εθνικισμός, λοιπόν, ορίζεται η παραγωγική και καταναλωτική βάση προϊόντων και υπηρεσιών, η οποία θα πρέπει να στηρίζεται στις εσωτερικές παραγωγικές και καταναλωτικές δυνάμεις της Ελλάδας, για να επιτευχθεί ένα τελικό αποτέλεσμα που θα ανατρέψει το παρόν θλιβερό οικονομικό κατεστημένο το οποίο έχει δημιουργηθεί.

Ο στόχος πρέπει να είναι σε βάθος πενταετίας να έχουμε ανάπτυξη της τάξεως του 5-7% του ΑΕΠ κατ' έτος.

Η «περίφημη» ανάπτυξη θα έρθει μέσα από τον Οικονομικό Εθνικισμό, που θα «γεννηθεί» αποκλειστικά με ελληνικούς παραγωγικούς συντελεστές. Κάτι τέτοιο άλλωστε συμβαίνει σε χώρες με ισχυρότατες οικονομίες όπως π.χ. η Κίνα, η Γερμανία, το Ισραήλ κ.λ.π.

Στην Ελλάδα του 2012 απαιτείται «εδώ και τώρα» ανατροπή του οικονομικού παραγωγικού και καταναλωτικού μοντέλου, με κύριο στόχο την κάλυψη της εσωτερικής κατανάλωσης σε επίπεδο τουλάχιστον 75% από προϊόντα γεωργικά, κτηνοτροφικά και βιομηχανικά ελληνικής προελεύσεως. Είναι τεράστιας σημασίας η επιλογή να «επιμένουμε ελληνικά».

Σύμφωνα με το Κίνημα Πολιτών, «Καταναλώνουμε ότι παράγουμε», η οικονομία της χώρας θα ενισχυθεί κατά 10 δις ευρώ, αν κάθε Έλληνας αγοράσει εγχώρια προϊόντα αξίας 1.000 ευρώ εντός του 2012.

Αν πετύχουμε σιγά-σιγά οι εξαγωγές να είναι περισσότερες από τις εισαγωγές, το στοίχημα θα έχει κερδηθεί.

Για να συμβεί αυτό βέβαια πρέπει η εκπαίδευση να τεθεί σε νέες βάσεις έτσι ώστε να έχουμε:

- Δημιουργία υποδομών από ελληνικές εταιρείες.
- Αγροτική παραγωγή καθετοποιημένη (τύπου-Ισραήλ).
- Βιομηχανική παραγωγή καθετοποιημένη (από την πρώτη ύλη, έως το τελικό προϊόν).
- Τουρισμό ιαματικό-ιατρικό (π.χ. μεγάλοι οικισμοί κοντά σε κέντρα για εύπορους ηλικιωμένους)
- Βιομηχανία παιδείας, με ιδιωτικά πανεπιστήμια καθώς και λειτουργία των κρατικών σε υγιή (πλέον) χρηματοοικονομική βάση.

-Ανάπτυξη ντόπιας φαρμακοβιομηχανίας με παραγωγή του 90% των γενοσήμων που θα καταναλώνονται στην Ελλάδα αλλά και εξαγωγικής προοπτικής ειδικά προς τις πιστώτριες χώρες.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν ένα συνδυασμό, που θα σημάνει ολική επαναφορά, αφού: Θα επιτευχθεί εμπορικό πλεόνασμα κ' άρα αύξηση του ΑΕΠ το οποίο τη τελευταία διετία έχει συρρικνωθεί δραματικά.

Έτσι θα φτάσουμε στη δημιουργία θέσεων εργασίας και ταυτόχρονα στον περιορισμό του εφιάλτη της ανεργίας, που έχει εξολοθρεύσει την κοινωνία μας και «αγγίζει» πλέον σε αριθμούς το ποσοστό, το οποίο υπήρχε στη πατρίδα το 1950, όταν οι Έλληνες μετανάστευαν κατά κύματα σε Αμερική και Γερμανία.

Τότε όμως, η Ελλάδα δεν διέθετε τις υποδομές, για να τους κρατήσει, ενώ όσοι έφευγαν έξω ήταν

κυρίως εργάτες, αφού η παιδεία στη χώρα μας ήταν σε χαμηλό επίπεδο και πρώτος στόχος ήταν η επιβίωση και όχι η πνευματική καλλιέργεια.

Εξήντα χρόνια μετά, δυστυχώς η κατάσταση στον τόπο θυμίζει 1950. Η ανεργία θερίζει, η υπογεννητικότητα καλπάζει, η πολιτική αποδοκιμάζεται, η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε κατάθλιψη.

Όσοι προλαβαίνουν, εγκαταλείπουν τη χώρα. Όσοι μένουν προετοιμάζουν τα παιδιά τους, για να φύγουν στο άμεσο μέλλον. Ο Έλληνας γίνεται ξανά μετανάστης κι' αυτό είναι το εγκληματικό. Ο' τι οι νέοι Έλληνες δεν προσδοκούν κάτι εδώ. Έτσι τα άξια μυαλά του τόπου ή είναι ήδη εκτός συνόρων ή ετοιμάζονται για να φύγουν. Πρόκειται για εθνική καταστροφή, αφού χώρα χωρίς νέους και παιδεία, δεν έχει μέλλον, δεν έχει αντιστάσεις και πάνω απ' όλα δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη.

Συμπέρασμα:

Μόνο αν «επιμείνουμε ελληνικά» και έχουμε θετικό ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών σε όγκο και χρήμα θα πετύχουμε την αύξηση του ΑΕΠ, την εξαφάνιση των ελλειμμάτων και τη δημιουργία ισχυρού πλεονάσματος προς διανομή.

Μόνο, αν καταφέρουμε να «κλείσουμε» τα σύνορα μας, ώστε να μείνουν τα παιδιά μας εδώ και να δημιουργήσουμε πάλι, με ιδρώτα και μόχθο, την Ελλάδα που αγάπησε ολόκληρος ο κόσμος. Μία χώρα, που δεν θα εξαρτάται από τους ξένους.

Είμαστε ικανοί. Το έχουμε αποδείξει πολλές φορές στην ιστορία. Χρειάζεται, απλώς, να το επαναλάβουμε...

**Υποψήφιου Βουλευτή της Ν.Δ στην Α΄ Αθηνών*