



Κρίση και η Τοπική Αυτοδιοίκηση

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΑΡΚΑΝΑΡΗ*

Η κρίση που έχει πλήξει τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει πολλαπλές επιπτώσεις στη λειτουργία και την προσφορά υπηρεσιών των δήμων. Οι δημοσιονομικοί περιορισμοί έχουν μειώσει τις κρατικές επιχορηγήσεις προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση κατά περίπου 60%. Το γεγονός αυτό δημιουργεί ασφυκτικές συνθήκες και περιορισμό των δυνατοτήτων ανάπτυξης τοπικών πρωτοβουλιών.

Η οικονομική κρίση όμως πλήττει και μεγάλες κοινωνικές κατηγορίες οι οποίες ως τελευταίο αποκούμπι θεωρούν την πλησιέστερη προς τους πολίτες εξουσία, δηλαδή τους δήμους. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η πλήρης αποδιοργάνωση του κεντρικού κράτους λειτουργεί και ως κίνητρο να κατευθύνουν οι πολίτες ακόμα περισσότερο τα παράπονα τους στο δήμαρχο.

Το ζητούμενο για όλους σήμερα είναι η ανάπτυξη. Ανάπτυξη σημαίνει επενδύσεις. Επενδυτικές ευκαιρίες δεν είναι ανάγκη να ψάχνουμε στη μακρινή Κίνα και στο Κατάρ. Είναι μπροστά μας. Σε κάθε δήμο, σε κάθε τόπο, σε κάθε περιφέρεια υπάρχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα που αναμένουν την αξιοποίηση τους. Η αξιοποίηση τους δεν απαιτεί ούτε τεράστια ποσά ούτε «φαραωνικά» έργα. Αντίθετα, τα αποτελέσματα τους στην τοπική και περιφερειακή οικονομία και κυρίως στην απασχόληση είναι άμεσα και ορατά.

Η αξιοποίηση αυτών των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που θα φέρουν την Ανάπτυξη, εύκολα μπορεί να επιτευχθεί μέσα από προγράμματα ουσίας, κοινωνικής στήριξης και προσφοράς και με την ανάδειξη μιας νέας κουλτούρας από τους Δήμους.

Με την αναζήτηση ευρύτερων συμμαχιών, που θα μπορέσουν από τώρα να διαμορφώσουν πρόγραμμα και στρατηγική ικανά να παράγουν ουσιαστικό και καινοτόμο έργο για την κοινωνία.

Ας μην ξεχνάμε πως, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, εδώ και πολλά χρόνια με δική της πρωτοβουλία, ανέπτυξε δράσεις και υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής, συνέστησε δομές με χαρακτηριστικά γεωγραφικής κατανομής, ποσότητας και τυποποίησης που μπορούν να θεωρηθούν ότι ορίζουν ένα εθνικό πλαίσιο αποκεντρωμένης λειτουργίας των κοινωνικών υπηρεσιών.

Στην τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο οι φορείς της Αυτοδιοίκησης υλοποίησαν σειρά συγχρηματοδοτούμενων δράσεων στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής. Με επιτυχία κατόρθωσαν σε περίοδο κρίσης να κρατήσουν ανοιχτές χιλιάδες Δημοτικές δομές, αξιοποιώντας πόρους του ΕΣΠΑ.

Η αυτοδιοίκηση, ως βασικός πυλώνας της δημόσιας διοίκησης, έχει αποδείξει πως διαθέτει την εμπειρία και την τεχνογνωσία να συμβάλλει ουσιαστικά και με συγκεκριμένες προτάσεις.

Ο ρόλος της αυτοδιοίκησης για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής, κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο, πρέπει να είναι διακριτός και συγκεκριμένος για ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της, και αφορούν σε έργα και δράσεις, που ήδη με εξαιρετική επιτυχία, όπως προκύπτει και από τα υψηλά ποσοστά απορροφητικότητας πόρων του ΕΣΠΑ που απευθύνονται στους φορείς της, διαχειρίζεται και υλοποιεί.

Το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης, για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, θα πρέπει να μετατραπεί σε εργαλείο για το ξεπέρασμα της κρίσης με σαφή προσανατολισμό σε μέτρα και δράσεις που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και την εργασία και καταπολεμούν τη φτώχεια, τη ξενοφοβία και το ρατσισμό, με ανάδειξη του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης, ως εγγυητή της υλοποίησης ουσιαστικών δράσεων κοινωνικής πολιτικής.

Επομένως, προβάλλει επιτακτική η ανάγκη συνέχισης της χρηματοδότησης και τη νέα προγραμματική περίοδο, των κοινωνικών δομών της Αυτοδιοίκησης. Δομών που αφορούν στα Προγράμματα και τις Δράσεις :

- ✓ Εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
- ✓ Βοήθειας στο Σπίτι και κατ' οίκον φροντίδας συνταξιούχων.
- ✓ Κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ).
- ✓ Άμεσης καταπολέμησης της φτώχειας και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, (συσσίτια, Κοινωνικά Παντοπωλεία, Κοινωνικά Φαρμακεία, Γραφεία Διαμεσολάβησης).
- ✓ Για την εργασία.
- ✓ Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Κέντρων Πρόληψης της Εξάρτησης από τα ναρκωτικά και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας.

Φυσικά, εγγυητής όλων των παραπάνω επιβάλλεται να είναι η ενίσχυση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αυτονόητο επίσης είναι ότι, θα πρέπει να απλοποιηθούν οι διαδικασίες υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων, οι οποίες χαρακτηρίζονται από γραφειοκρατία, επικάλυψη αρμοδιοτήτων και οργανωτισμό, προκειμένου να πάρουν σάρκα και οστά όλα όσα προαναφέραμε.

* Υποψήφιος Δήμαρχος Γαλατσίου Επικεφαλής της Παράταξης «Γαλάτσι Νέα αρχή»